

Aan alle ouders/ verzorgers,
medewerkers en directie van CBS AquaMarijn

DANKBETUIGING

Groningen, 29 november 2013

Het jaar is bijna om... Op de valreep maak ik van de gelegenheid gebruik te reageren op de verschrikkelijke gebeurtenis die ons leven in één klap veranderde. Namelijk het overlijden van mijn vrouw Kirsten van Goor-Venema, lieve mama van Niels van Goor groep 1/2d, locatie Gravenburg. Kirsten was 32 jaar en had nog een heel leven voor zich. Een pracht vrouw! Mooi, puur en eerlijk! De gevolgen van Kirsten haar overlijden hebben ons dit jaar flink bezig gehouden.

Kirsten was sinds begin 2009 ernstig ziek. Na een moedige strijd ging het in 2011 de goede kant met Kirsten haar gezondheid op. De artsen in het ziekenhuis begonnen langzamerhand te denken dat Kirsten haar ziekte overwon. Het leek er op dat we weer verder konden bouwen aan onze toekomst samen met Niels. Onverwacht in mei 2012 kregen we te horen dat de ziekte terug was. Ons werd, gaandeweg de onderzoeken, duidelijk hoe ernstig de situatie dit keer was. Kirsten ging, moedig en krachtig als nooit te voren, opnieuw het gevecht aan. De maanden die volgden waren zwaar. Na een slopende periode overleed Kirsten dit jaar op 27 januari j.l..

Gedurende Kirsten haar ziek zijn en na haar overlijden ontvingen wij veel steun vanuit school. O.a. van juf Sanna Grijpma, juf Corinne Ottersberg, Alide Rensen en Jos Groenewold. Tijdens de begrafenis van Kirsten was er vanuit school een delegatie van medewerkers en ouders om ons te steunen. Ook ontvingen wij van veel kinderen en ouders steun in de vorm van lieve en ontroerende kaarten of door een liefdevol berichtje in het condoleanceboek. Het was, ondanks ons verdriet, fijn te vernemen dat er aan ons werd gedacht. Het voelde goed om zo veel warmte en steun vanuit school te mogen ontvangen.

Na een flinke periode van min of meer overleven kan ik nu zeggen dat het weer de goede kant met ons op gaat. We draaien weer mee in de alledaagse molen. We genieten van het leven, elkaar en alles om ons heen. We hebben nog steeds onze verdrietige momenten. Daar gaan we gelukkig steeds beter mee om.

Niels zit nu in groep 1/2d van juf Leonie Visscher. Hij doet het goed op school en draait weer lekker in de groep mee. Ook maakt hij steeds meer vriendjes en vriendinnetjes. Hij is vrolijk en heeft elke dag veel plezier. Zo had z'n mama het graag gezien.

Graag bedank ik, mede namens Niels, iedereen voor alle steun die wij van u mochten ontvangen. In het bijzonder bedank ik juf Sanna, juf Corinne, juf Leonie, Alide en Jos vanwege de ruimte en het vertrouwen wat jullie ons, in het verwerken van ons verdriet, gaven.



Kirsten en ik heb destijds heel bewust gekozen om Niels naar jullie school te laten gaan. Vanaf het begin hadden wij gelijk al een heel goed gevoel bij jullie aanpak en manier van presenteren. Oprecht, positiviteit staat centraal en aandacht voor de mens. Na alles wat ik nu met jullie heb meegemaakt zeg ik met diepe bewondering en respect... Dank-jullie-wel! Jullie zijn allemaal kanjers!

Hartelijke groet,

Hans van Goor